

*Het mooiste wat je kan achterlaten  
zijn sporen van liefde*

*We laten je los, intens verdrietig  
maar voor altijd verbonden.*

Omgeven door de liefde van ons allen,  
is zachtjes van ons heengegaan

de heer

## *Jean COBBAERT*

echtgenoot van mevrouw Hilda Coppens

geboren te Merchtem op 16 april 1942  
en thuis overleden op 4 september 2021.

De uitvaart heeft plaats in intieme kring.

De urne van Jean zal aansluitend een plaats krijgen  
in nabijheid van zijn geliefde familie thuis.

Onze dank gaat uit naar allen die hem de voorbije jaren  
met veel liefde hebben omringd en in het bijzonder  
naar Roger en Francine.

Condoleren: [www.rouwcentrumterheide.be](http://www.rouwcentrumterheide.be)

Hij zal verder leven in de harten van:

Hilda Coppens,

*zijn echtgenote;*

Arianne en Ludwig Cobbaert - De Bondt,  
Tania en Luc Cobbaert - Marckx,

*zijn kinderen;*

Kai en Evy Marckx - Callebaut en Kato,  
Rani en Pieter Marckx - Van Overwalle en ♥,  
Aron en Bo Marckx - Van den Meerssche,  
*zijn klein- en achterkleinkinderen;*

Zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen,  
neven en nichten.

De families Cobbaert, Coppens, Verhasselt, Van den Eynde  
en Van Schuerbeek.

Rouwadres:  
Langhaagstraat 17 - 1790 Essene